



## VELKOMMEN

I denne vinterudgave af flyveren hører vi om lanternefesten i børnehaven. Ugens Aesops Fabel handler enten om frøer eller drenge - hvad synes du? I uge 48 holder vi et møde om flyverens fremtid. Måske synes du det skal frigives på Facebook? - skal laves om til et elevblad? - skal bruges mere til skole-kommunikation? Der er mange muligheder. Send en besked hvis du vil være med, eller skriv til mig hvis du har noget på hjerte. Projektets bæredygtighed afhænger af at flere engagerer sig. / Duncan

## LANTERNEFEST – LYS I MØRKET

Lanternetid er mørketid. Mens vi forårs- og sommertiden sprang ud i naturen og glædede os midt i løvspring, solskin og skumsprøjt, så kommer vi i en helt anden stemning, når efteråret nærmer sig.

Vi går mere indad, samler os om studier og tanker, bliver – som voksne – mere selvbevidste. Det tiltagende mørke derude i naturen får os til at vågne op – vækker os til modstand.

Vi vil ikke lade os overmande af mørket.

Sommerlyset kan vi hengive os til. Men efterårsmørket må vi kæmpe imod.

Solen og lyset er ved at forlade os. Hvad kan vi gøre for ikke at blive overvældet af mørket?

Vi må tænde vort eget lille lys, så det kan skinne for os og for andre. Vort bevidsthedslys i tænkningen – og det

lille, ydre, fysiske lys i lanternen.

”Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne,  
skinne højt mitt lys, skinne højt mitt lys,  
skinne højt min lille lanterne.”

synger børnene. Det er det, vi gerne vil: Have lyset til at skinne højt ude i mørket. Endnu er det ganske vist midvintertid. Men vi må ruste os, at den ikke skal komme bag på os.

Fra Inger Brochmann: ”Årstidsfester med leg og sang”  
(lidt redigeret, Duncan)



## SÅ ER DET PLUDELIG BLEVET VINTER!

Starten af november var usædvanlig kold i år. I Billund blev der målt helt ned til 5,8 grads frost!

Jeg voksede op i New Zealand i byen Auckland. Der betegnes klimaet som subtropisk. I min barndom var det altid sjovt når vores ånde blev til vand i det kolde luft. En sjelden gang så jeg også is på nogle egetræsblade i haven. Vinter i Danmark er noget mere ekstrem.

Da jeg var i 11 klasse var jeg et halvt år i Tyskland som udvekslingstudent. Jeg besøgte en slægtning i München og der var sne over alt! Da jeg så ham 15 år senere huskede han stadig hvor stærkt begejstret jeg blev den dag for al det sne.

For mig er vinter en tid hvor jeg bliver udfordret lidt hver dag, og skal trodse kulden med lidt stolthed. Underlig nok for nogen er den min yndlings tid på året.

Jeg håber du nyder den kommende vinter så meget som jeg gør!

/Duncan



## DRENGENE OG FRØERNE

... en af Æsops Fabler

En Sværm Dreng legede ved Randen af et Kær, og da de opdagede en Mængde Frøer i Vandet, begyndte de at stikke med Sten efter dem. De havde allerede dræbt en stor Del af de stakkels Dyr, da en Frø, lidt dristigere end de Øvrige, stak Hovedet op af Vandet og skreg til dem: »Hold op med Jeres grusomme Spøg, I Dreng; tænk paa, at hvad der er en Leg for Jer, er for os Døden!«



*Ella hygger sig i en forladt sneborg.  
Børnehavebørn på toppen af kælkebakken i den lave novembersol.  
Disse og lanternebilledet på forsiden, tak til Benthe Foged Madsen*



## AUDONICON KALENDER

18. november - Steen Hildebrandt - Global bæredygtighed - kl. 10:00

23. november - Trio Before kl. 19:30

25. november Søs Fenger. kl. 20:00

Steen Hildebrandt - Global bæredygtighed

Hildebrandt har selv haft børn på Sydskolen. Han skriver:

"De nye mål kalder på globalt lederskab som er alles opgave. Det handler om en ny systemisk tænkning, som vi alle skal lære; et systemisk syn på liv og på kloden. Det er et syn, der står i modsætning til den grundopfattelse, som mange af os har lært og så at sige fået ind med modernismen, nemlig at alting kan pilles fra hinanden; at vi kan splitte alting ad i stumper og stykker. Den adskillelsetænkning, som dette syn er udtryk for, har domineret videnskab, ledelse, kunst, religion, politik og meget andet i flere hundrede år, og ligger derfor bag meget af den praksis, som vi ser hver dag og er omgivet af.

Det systemiske skal afløse og omslutte adskillelsetænkningen. Det systemiske skal være en del af verdensborgerens bevidsthed. Det systemiske er et helhedssyn på livet og på verden, og der følger ikke af et sådant helhedssyn én og kun én måde at udvikle og lede verden på. Det vil jeg ikke hævde."

Vi ses

Mange hilsner,

Claus Behrens

Send eller ring med indlæg, ris, ros og kommentar til din ansvarshavende redaktør  
Duncan Lithgow  
duncan.lithgow@gmail.com  
50 57 02 05

## KALENDER

Julebasar med efterfølgende Aftencafé. Husk at købe dine billetter!

### UGES GÅDE: EGERN

Hvad hedder numsen på et eger?

**UGENS GÅDE:** Sidste uge handlede det om hvor mange 9'er der var på dørene ind til lokalerne.

Svar: Man finder tallet 20 gange.  
Kun et lokale har nr. 9, Cifferet 9 findes på ni lokaler som sidste tal. På ti lokaler findes det som første ciffer (90-99). 99 tælles to gange, da man bliver spurgt hvor mange gange tallet 9 findes i kontorbbygningen, ikke hvor mange gange 9 indgår i tallet! Det giver 20 (1+9+10) 9-taller.  
tak til www.jaz.dk