

## 7. klasser tur til Oslo

Tekst: Helle Madsen

Opdagelsesrejser, senmiddelalder, reformation og renaissance er hovedtemaerne i syvende klasse. I skolens rejseuge, uge 22, tog Maj-Britt Frommelt og undertegnede afsted på "opdagelsesrejse til Oslo" med et dreamteam af veloplagte, glade, unge mennesker, der var supergode til at møde op til de aftalte tidspunkter overalt i byen.

Mandag startede vi dagen med undervisning i hovedfag og første fagtime (matematik: Hvordan dividerer man en brøk med et helt tal?). Derefter gik vi i kækt tempo til Skanderborg Station, hvor Danas mor overraskede os med muffins og hapsegrønt til turen. Vi kom godt med toget, skiftede i Ålborg, og i Frederikshavn gjorde vi et længere ophold ved Frederikshavn vartegn: Det hvide, runde krudttårn. Her spiste vi lækre muffins (tak til Frejas, Luccas og Danas familier!) og legede ståtroll på det grønne græsareal og hyggede os, indtil regnen kom. Så gik vi ombord på færgen og fandt vores kahytter. Aftensmadpakkerne blev indtaget på dæk 10 i Havanna Club med udsigt til et gråskyet vejr-drama, afsejlingen og med fri adgang til dækket.

Klokken 21.30 samledes vi med nybørstede bisser i kahyt 2043 til godnathistorie, der blev modtaget venligt overbærende af de søde, smilende elever. Så gik alle til ro og blev vugget i søvn af skibets bevægelser. Klokken 06.00 gjaldede højtalerne i alle kahytter med et "godmorgen" og en længere gennemgang af morgenens tilbud på Stenaline. Vi mødtes en halv time senere på dæk 10, hvor Maj Britt og jeg havde anrettet en enkel morgenmad på grøn dug: Flade, daggamle rundstykker, knækbrød med stikkelsbærmarmelade eller vanillehonning, riskiks og de sidste muffins.



Alt forsvandt som dug for solen, mens vi nød synet af den smukke, norske skærgård under indsejlingen til Oslo. Så snart færgen lagde til kaj, gik vi til Operahuset, der stråler i hvidt marmor ud mod det blå hav. Eleverne var meget begejstrede for arkitekturen, der tillader besøgende at gå op langs de skrånende sider på bygningen og helt op på taget, hvorfra der er den skønneste udsigt ud over Oslofjorden. Heroppe poserede mågerne som øvede fotomodeller med koket udstrakte vinger eller ben og halvlukkede øjne, og der blev taget mange fantastiske fuglebilleder.

Ved Operahuset gik det op for os, at vi i længere tid var blevet forfulgt af en lille, tyrkisk dame, der aldrig havde været i Oslo før og havde gjort os til sit faste holdepunkt. Hun var arkitekt og uhyre venlig og diskret. Vi indgik officielt følgeskab og spadserede ad Karl Johan fra Centralstationen forbi Domkirken og Nationalteatret til Kongeslottet, hvor vore veje skiltes. Efter et hurtigt indkøb af vand og juicebrikker i Rema forlod vi Oslo Centrum og gik gennem Slotsparken til Oslofjorden, hvor vi fulgte kysten ud til museumsøen, Bygdøy. Målet var Kon-Tiki Museet og Fram Museet. På bænken foran Kon-Tiki Museet smurte vi knækbrød og riskiks på stribe. Alt blev spist - alle var mætte. Det var skønt at se Thor Heyerdahls Kon-Tiki flåde og ekspeditionsudstyr i virkeligheden. Utroligt at den lille balsatræflåde i 1947 tilbagelagde 7000 km over Stillehavet fra Peru til Polynesien for at bevise Thor Heyerdahls teori om, at den polynesiske befolkning muligvis stammer fra den sydamerikanske høvding Kon-Tiki og hans stamme, hvis fartøjer i en fjern fortid blev ført af passatvinde og havstrømme til Polynesien. På Fram Museet besteg vi Roald Amundsens ekspeditionsskib, Gjøl

hvormed han opdagede Nordvestpassagen i 1903-1906. Efterårets undervisning i opdagelsesrejsende blev pludselig genopfrisket, konkret og håndgribelig. Vi så også billeder af nogle af de mange Nordvestpassageekspeditioner, der ikke havde overlevet opdagelsesfærden - eller var vendt om halvvejs. Bag museerne lå en hyggelig, lille stenstrand ved siden af en lille turistfærge.

Nogle badede, andre soppede og fandt østersskaller, muntre tilråb hang i luften. Ved fælles hjælp foretoges en lynhurtig omklædning, og så sprang vi alle ombord på turistfærgen i sidste sekund, inden den sejlede til Rådhuset midt på Karl Johan. Nu havde alle et par timers frirum til at shoppe og se sig omkring i Oslo midtby.

Ved aftenstid mødtes vi ved Rytterstatuen foran Kongeslottet og gik samlet til Rema for at proviantere: Alle kunne købe mad (sushi, sandwiches, salater), frugt og drikke for 100 norske kroner hver. Med indkøbene i hånden gik vi i strækmarch til færgen, hvor vi skulle indregistrere os klokken 19.00 - en halv time før afgang. Klokken 19.02 var vi der og blev modtaget af en dame, der stod venligt spejdende foran færgeterminalen, og straks vi kom ombord, sejlede færgen...????! MajBritts sportsur viste, at vi havde tilbagelagt knap 23 km og 31.500 skridt. Med en vis veltilfredshed og ømme fødder og knæ nød vi aftensmaden i Havanna Club med udsigt til udsejlingen. Så var der fritid og taxifreeshopping. Klokken 21.30 mødtes alle for at høre et svensk live "dansktopband", og mange tog sig en fællesdans i et charmerende stilmix mellem disco og folkedans. Så pakkede vi alle vores sager sammen, og efter en lille godnatsang gik alle til ro. Ud på natten gyngede det en del, og nogle sov bedre end andre.

## 7.klasse tur til Oslo (fortsat)

Onsdag morgen bød på uhørt luksus: Morgenbuffet på Stenaline! Her var croissanter, pandekager og alverdens morgenmadsprodukter. Vi nød maden, gav os god tid og gik fra borde i Frederikshavn tids nok til at tage toget klokken 09.32 mod Ålborg, hvor vi skiftede tog til Skanderborg. Og lige pludselig var eventyret slut. De skønne, trætte unge mennesker drog afsted i alle retninger til en velfortjent lur og en dejlig Kristi Himmelfartsferie!

Hjertelig tak til Maj-Britt og syvende klasse for en herlig tur til Oslo!

## Den årlige tovtrækning

Billeder: Sune Scherfig

Som en del af fysik undervisning har 7.klasse udfordret 1. og 2.klasse til et praktisk eksperiment – en god omgang tovtrækning. Fællesflyveren har erfaret fra troværdige kilder, at eksperimentet ikke resulterede i et entydigt resultat eller en vinder.



## 4. klasse på vikingelejr

Billeder: Matthias Kurt

4.klasse har besøgt Bork Vikingehavn og levet som ægte vikinger i tre dage.

På billedet nedenunder ses fællesrummet i et af langhusene, hvor klassen sidder sammen efter aftenmanden og får fortalt en vikingehistorie.



På næste billede ser man offerlunden. Her ofrede vikingerne kostbare ting til guderne.



Sidst et billede af fællestoiletet. Når turen på markedspladsen var overstået, sad vikingerne gerne side om side på toiletterne der var stillede op i en lang række over åen.



### →Gåden: Talrække

Talrækken begynder med et 3-tal. Et-hvert tal bagefter er nu 1 større end det halve af det næste tal i rækken.  
3 X X X X - Hvad er det femte tal i rækken?

Svar til sms 24429283 eller send til [faellesflyveren@gmail.com](mailto:faellesflyveren@gmail.com), så vinder du måske!

**Løsning** Hr. Blå hat er grøn

**Vinderen:** Johanna, 2.klasse

## OpslagsTavlen

### Audonicon:

### Børne Sankt Hans aften i Skanderborg



Kom og hold en børnevenlig Sankt Hans aften på Audonicon i Skanderborg!

Vi spiser ca. kl 17:00, og tænder bålet kl. 18.00, hvorefter vi alle synger Midsommervisen :). Vi brænder ikke nogen heks af :)

Båltalen bliver et eventyr.

Medbring en ret til et fællesbord - så spiser og hygger vi sammen!!

Tag alle du kender med! Alle er velkomne!

### Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg

#### Sommerkoncert 2019

Fredag den 14. juni kl. 19.00 i Audonicon.

Valgfri entré: 0,50 - 10.000,00 kr.

Betaling: I kongens mønt eller via MobilePay.

Alt går til skolens instrumentfond - og vi mangler nyt skind på paukerne!

Varighed ca. 2-2½ timer inkl. pause.

Café i pausen ved 7. klasse.

Alle er velkomne!!!

Bedste hilsner, på vegne af elever og musiklærere,

→ **Deadline:** Inden weekenden, eller efter aftale. Send indlæg til [faellesflyveren@gmail.com](mailto:faellesflyveren@gmail.com) eller brug forældre-intra eller sms 24429283. Relevante privatannoncer medtages gratis i det omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).

→ **Redaktion:** Ansvarshavende redaktør: Oliver Wolgast. Øvrige: Stig Bredholt Bahnsen, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars Thetmark

→ **Fællesflyveren** er et uafhængigt medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke nødvendigvis institutionernes holdning. Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.