

## Oliver Twist

Billeder: Bente Foged Madsen



Tak for i år – og glædelig jul

*Af Oliver Wolgast*

Så er der mindre end en uge tilbage inden juleaften.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle Jer, der har bidraget med billeder, tekster, ideer, ris og ros til flyveren i dette år.

Siden skolestart i august er det blevet til syv udgaver.

I første udgave har vi interviewet Stig og fik et indblik i lidt flyverhistorie. Næste udgave bød på en artikel omkring arbejdslørdag og et indlæg fra Karen Margrethe om hvorfor maden er vegetarisk, biodynamisk og økologisk.

Den første udgave i oktober indeholdte igen et indlæg fra Karen Margrethe, dengang blev der spurgt, passende til årstiden, hvorfor vi egentlig holder Michaelsfest.

Så tog fællesflyveren sig en lidt for lang efterårsferie og udkom først igen medio november med flotte billeder fra fredagssalonen.

I november måned blev vi desværre også vidner til Marias helt uventede og ubegribelige død. Jeg var meget glad for de trøstende ord, som Helle havde skrevet i flyveren om Maria.

Så kom december og juleemnerne begyndte så småt med at kalde på sig. Selvfølgelig med julebasaren som startskuddet på julesæsonen.

Nu læser I 2018s sidste fællesflyver, og jeg håber, at I også synes godt om denne udgave.

Tak for i år – glædelig jul og godt nytår

Vi ses igen i 2019.

Oliver

## Hvad ville Rudolf have gjort? *En beretning om en skole, der havtede i et dilemma*

Af Oliver Wolgast

Som Rudolf Steiner Skole og som friskole bygger vi på forskellige principper og rammer. Vi har lavet vedtægter og regler, som fastlægger, hvordan vi samarbejder med hinanden, administrerer vores midler på bedste vis, og hvordan vi sikrer, at skolen hver dag og i mange år ud i fremtiden bygger på et velfunderet antroposofisk fundament. Men har vi også politiske holdninger? Skal og vil skolen blande sig i, hvad forældre, lærer eller ansatte stemmer eller engagerer sig i udenfor skolens mure?

Jeg tror, at de fleste af os instinktivt vil sige, at skolen ikke er politisk, og at det står os alle frit for, hvem vi vil stemme på. Men skal eller kan vi acceptere alle politiske holdninger, eller findes der holdninger, der er acceptable og andre holdninger, der ikke er det længere?

Det er det dilemma, som en Waldorfskole i nærheden af Berlin er havnet i. Et parlamentsmedlem af det højre-ekstremistiske parti AfD ("Alternative für Deutschland") har tilmeldt sit barn til ovennævnte skole. Ligesom mange Waldorfskoler er skolen meget populært blandt forældre, og hvert år er der kun 30 ledige pladser til over 140 interesserede børn. Det vil altså ikke være overraskende, hvis man som forældre fik afslag - det er dog aldrig sket før, at afslaget begrundes i forældrenes politiske overbevisning. På bestyrelsesmødet d. 15. oktober drejede punkt 3 på dagsorden sig netop om det: "Hvordan håndterer vi det, når et barn af en AfD politiker bliver tilmeldt i skolen?" (kilde: Berliner Zeitung, 12.10.2018). Skolen kom endnu mere under pres, da partiet AfD næsten på samme tid offentliggjorde en internetside, hvor der blev opfordret til at offentliggøre navne på lærer og pædagoger der i undervisningen udtalte sig kritisk overfor AfD.

Skolen har nu i går efter en længere proces besluttet sig for, ikke at lade barnet starte i skolen. Begrundelsen var, at skolen ikke ville kunne garantere at barnet vil blive mødt med den "nødvendige umiddelbarhed og uforudindtagetethed". Og så, som man kunne forestille sig, var fanden løs.

Historien gik hurtigt viralt, og skolen blev kritiseret for deres i mange øjnes hykleriske beslutning. Hvad kan barnet for, hvad dets forældre har af politiske holdninger. Og gælder de frie Waldorfske principper kun for børn fra de "rigtige" forældre?

Indtil videre har skolen holdt fast i dens beslutning, men det virker som om, historien ikke er slut endnu.

Jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke, hvad vi vil gøre? Hvad hvis en af forældrene havde tydelige ekstremistiske holdninger, og det endda kan mærkes på barnets adfærd? Hvad ville det rigtige være for skolen at gøre? Burde skolen overhovedet gøre noget?

Det kan være I har lyst til at bruge juletiden til at tænke over det og måske endda kom med et bud på et svar i næste flyer?

## St. Lucia i billeder

Billeder fra facebook siden



### → Gåde: Hvad er jeg?

Bliver jeg lagt på siden, er jeg alt. Skærer du mig i to halve dele, er jeg ingenting.

Løsning sidste udgave: Man skal tegne en pentagram

Vinderen forrige udgave: Kasper, 2. klasse

Svar til [faellesflyveren@gmail.com](mailto:faellesflyveren@gmail.com), så vinder du måske!

## OpslagsTavlen

### Audonicon:

AUDONICON PRÆSENTERER

## AT SE SOLEN VED MIDNATSTID

JULEFOREDRAG VED NIELS HENRIK NIELSEN



ONSDAG 25. DECEMBER 10<sup>00</sup>

AUDONICON, GRØNNEDALSVEJ 14, 8660 SKANDERBORG

### Skolen:



Helligtrekongerspillet - Søndag, den 6. januar 2019 kl. 15.30

I Audonicon

→ **Deadline:** Inden weekenden, eller efter aftale. Send indlæg til [faellesflyveren@gmail.com](mailto:faellesflyveren@gmail.com) eller brug forældre-intra eller sms 24 42 92 83. Relevante privatannoncer medtages gratis i det omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).

→ **Redaktion:** Ansvarshavende redaktør: Oliver Wolgast . Øvrige: Stig Bredholt Bahnsen, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars Thetmark

→ **Fællesflyveren** er et uafhængigt medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke nødvendigvis institutionernes holdning. Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.