



BØRNEHUSET BABUSKA

RUDOLF STEINER BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

AUDONICON

GRØNNEDALSVEJ 14 . SKANDERBORG



RUDOLF STEINER-SKOLEN
I SKANDERBORG

VELKOMMEN Nu er det næste af årets højdepunkter lige rund om hjørnet med julekoncert på søndag. Nu to uger i træk har jeg en flyverprofil jeg kan dele med jer! Jeg har hørt rygter om andre på vej - skuf mig nu ikke! Fællesflyverens redaktionsgruppe holdt møde i tirsdag sidste uge. Der er desværre ikke fundet en løsning til Fællesflyveren næste år. Efter fastelavnsfest 25. feb indkalder vi derfor til et møde med alle interesserede, vi må se om projektet lukkes eller får nyt liv. Vi vil gerne fortælle skolens, børnehavens, og Audonicons historier til jer, men vi kan ikke skrive de historier selv. Vi har nogle idéer vi vil prøve at søsætte inden fastelavn for at se om de har opbakning.

Nu er et godt tidspunkt til at komme med ris, ros og kommentar. / Duncan



DIN YNDLINGSFILM?

En film Bart elsker er Ronja Røverdatter og hele familien er glad for Studio Ghiblis film til unge børn, som Totoro, Kiki, Ponyo og Arrietty.

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD OM DIG?

Vi mødtes på nettet via Barts blog om sine malerier og Danielas personlig blog. Vi faldt i snak der og efter et års tid uafbrudt kontakt fra hver sin side af verden, mødtes vi personligt. Et år senere blev vi gift i Danmark. Nu arbejder vi på hver sin side af Aarhus å, kun 6 min. gå-afstand fra hinanden.

DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN?

Daniela kunne bedst lide sprog og vi kunne begge to lide historie.

HAR DU EN HOBBY?

Daniela går til vandgymnastik og Bart er en stor skak-entusiast.

SPILLER DU ET INSTRUMENT?

Daniela har haft klaver og guitar undervisning, men kan ikke spille noget i dag. Bart har bl.a. haft flere års undervisning i noget, som kaldtes musikalsk formning: en bred introduktion til musik.

Vi håber at vores børn lærer sig selv at kende, det må da være nogle til et godt liv i fællesskab.

/Tak til Daniela og Bart - Duncan



MIN FØRSTE ADVENTSSPIRAL

Tirsdag den 29. november havde jeg fornøjelsen at være til mit livs første adventsspiral. Det var sammen med børnehavegruppen Kornblomsten. Vi begyndte dagen udenfor, så vi kunne opleve mørket og at det langsomt blev lyst. Der var tændt bål og stemningen var fredelig og højtidelig. Lidt i 9 gik vi stille og roligt ind garderoben, tog vores overtøj af og stillede os med hinanden i hånden. De ældste først. Vi kunne høre Tanja Eegs dejlige violinmusik inde fra stuen. Børnene fra børnehaveklassen kom ud og det var vores tur. Med hinanden i hånden gik vi ind i en mørklagt stue. På gulvet lå den flotteste granspiral med et stort lys på en forhøjning i midten. I granet stod æbler med tændte lys. Sikke et smukt syn. Så var det vores tur. Den første, Emil, fik udleveret et æble med et lille fint bivoksllys. Han gik ind i spiralen og tændte sit lys ved det store lys i midten, satte lyset i granspiralen og gik resten af vejen ud igen. Derefter gjorde vi andre det samme én efter én. De fleste børn havde det fint med det, men nogle enkelte havde brug for at blive taget i hånden af de voksne. Det blev de selvfølgelig. Da alle havde fået deres tur, kom børnehaveklassebørnene ind igen, og vi sang nogle julesange sammen.

/Bente Foged Madsen

Med adventsspiralen oplever man på en måde hele adventstiden på én gang, da alle lysene i spiralen er tændt samtidig. At gå ind i spiralen symboliserer: at komme til sig selv. At gå ud af den vil sige: at komme ud til de andre. Der ligger altså både en selv-oplevelse og en fælles-oplevelse gemt i denne fest.

Fra Inger Brockman: "Årstidsfester med leg og sang"

FLYVERPROFIL

Daniela Lot Lavandeira og Bart Westgeest

Vi har valgt Steiner fordi vi mener, at personlig udvikling og lysten til at undersøge og tanke selvstændig vejer for os mere end en målrettet diplomuddannelse. Vi håber på, at Steinerskolens brede fokus giver en god grobund til det. Vi er forældre til Asger, som går i Smørblomsten og i april starter lillesøsteren Signe i Anemonen. Daniela er født i Brasilien i 1975 (flyttede til Danmark i 2008) og Bart er født i Holland i 1968 (flyttede til Danmark i 1998). Vi bor i Fruering.

HVAD ER DIN LIVRET?

Vi kan bedst lide alt som kan kaldes for morgenmad.

DIN YNDLINGSBOG?

Nogle bøger, der gjorde indtryk på Daniela for nogle år siden var Udødeligheden og Tilværelsens ulidelig lethed, af Milan Kundera og En fortælling om blindhed, af Jose Saramago. Bart tænker på en bog, som ikke findes på dansk: Na mijn dood geschreven, af Jan Hein Donner (en samling korte tanker skrevet efter en alvorlig hjerneblødning med to fingre og en skrivemaskine, af en kendt hollandsk skakspiller som lige så godt kunne have været forfatter).

10000 KR. TIL BØRNETELEFONEN

Sjette klasse har i november solgt julekalendere til fordel for børnetelefonen, der er en gratis rådgivningslinje for børn, der tumler med svære problemer eller spørgsmål. For hver solgt kalender har klassen modtaget et beløb, som går til klasseturen til Bornholm næste forår. Det er Gitta, mor til Malte, har stået for det. Her kommer hendes beretning om resultatet af salget:

Alle julekalender er solgt - 400 stykker. Det er mega flot. Vi har tjent 6000 kr. til klassens konto. Børnetelefonen modtager 10000 kr. Et stort arbejde er slut. Der er stor ros jeres børn for det store arbejde.

Og hvad giver det så børnene - udover penge? Fællesskab. Ansvar. Empati for andre børn der har brug for hjælp. Samarbejde på tværs i klassen. At motivere hinanden.

At regne dividere procent gange minus og plus - hvor mange har vi solgt, hvor meget har vi tjent hvor meget har børne telefonen, hvor mange skal vi sælge når vi har 400 styk. Martin har brugt dette i klassens matematiktimer. At overskride egne grænser. Turde tale for en sag. Lære at sige pyt ved et nej. Mærke glæden boble i sig når man har solgt - næsten som at bestige et bjerg. At hjælpe hinanden.

At opføre sig pænt, være høflig, smile, tale tydeligt, have øjenkontakt med fremmede mennesker... Spise flødeboller, honning kager og bare hygge og grine højt

At høre og se klassens børn møde mig med smil, der når op til begge ører, har være stort..... Jeg har mødt op hver morgen og hentet penge og skrevet på tavlen hvad der var solgt... Så skønt et forløb..

Og en ting er sikkert, det har givet vores børn at sammen kan vi hjælpe og sammen kan vi så meget... Utroligt hvad det kan gøre...

/Gitte og Stig



Sur eller mobbet, glad eller droppet? Ring 116 111 hvis du mangler en at snakke med

STEARINSTUMPER

Være søde og gem stumpene fra dine stearinlys. Mig og børnerne laver nye lys fra dem og klasserne som jeg får meget voks fra får en til deres klasse.

/Duncan



MIN JULEBASAR

Til julebasar lavede jeg rullede bly voks lys sammen med nogle af jer. Det er noget jeg lærte omkring 7. kl.. Jeg fandt hurtigt ud af at folk vil betale for dem, og at de er relativt nemt at lave - bare man kan lave mange og hurtige! De blev solgt i forskellige butikker og markeder - også min egne skoles julebasar. Så var det med lommepege ordnet de næste mange år.

/Duncan

SKOLENS KALENDER

December: 11./12. kl. 16.00 **Skolens Julekoncert på Audonicon**. Forældrepassning på café fra kl. 2!

12./12. kl. 16.30 **Julespil** i skolens sal (for offentligheden)
Juleferien er fra d. 22. december til og med d. 5. januar 2017.

Send eller ring med indlæg, ris, ros og kommentar til din ansvarshavende redaktør /Duncan Lithgow duncan.lithgow@gmail.com tlf. 50 57 02 05

OPFØLGER TIL AFTENCAFÉ

Nu er aftencaféen veloverstået og vi vil gerne takke alle der kom og for den gode opbakning. En særlig tak går til Silkeborg skolens 9.klasse, for et godt samarbejde gennem forløbet, og til Karina og Jette for støtte og fantastisk mad på aftenen. Vi har, i fredags, haft en evaluering, så næste års aftencafé kan blive endnu bedre...

/Overskolen og 8. klasse

UGES GÅDE: EN KASSE GULD

USA 1880. En bank i Californien skulle sende en kasse guld med toget tværs over USA til gulddepotet i Fort Knox. For at gøre det sværere for eventuelle røvere fyldte de 3 tilsvarende kasser med sand og satte dem ind i godsvognen sammen med guldet. Desværre blev toget overfaldet af Dalton-brødrene midt ude på prærien. De fire brødre snupede alle fire kasser, men da de kom ud af toget, så de at Lucky Luke, der havde fulgt efter toget for at passe på guldet, var på vej til at fange dem! De fire banditter aftalte hurtigt at tage en kasse hver og ride i hver sin retning, for at gøre det svært for Lucky Luke at få fat i guldet. Men alligevel lykkedes det straks Luke at fange netop den bror, der havde kassen med guldet. Hvordan kunne han det - var han bare heldig, eller hvad?

/fundet på af Stig

UGENS SVAR: VÆGT

Sidste uge handlede det at finde den tunge ud af 9 bolde. Hvis du ikke har fundet løsningen prøv at tegne det på papir. Når første du kan forstille dig situationen, går resten nemmere.

Falder den til den ene side, er det den tunge bold, gør den ikke, er det den

ligger en bold i hver skål på vægten.

Så tager du to af de tre bolde (hvor du ved den tunge bold tæmmer sig) og de tre bolde i den skål - Gør den ikke, ved du at den tunge bold er en af de tre bolde på bordet.

SVAR: Først ligger du tre bolde i hver side, ved du at den tunge bold er en af de tre bolde i den skål - Hvis vægten falder til den ene side, ved du at den tunge bold er en af de tre bolde i den skål (så er der tre bolde tilbage på bordet). Hvis vægten falder til den ene side, ved du at den tunge bold er en af de tre bolde i den skål på vægten.