

VELKOMMEN

Jeg håber alle har nydt efteråret på hver deres måde imens skolen har holdt ferie. I dette nummer kan du læse om skolens pædagogernes faglig dag i starten af oktober. Det kan være at Æsops Fabel i dette nummer giver anledning til en snak om hvem Jupiter er. Der er lidt efterårsstemning fra Babuska, men ingen profil denne gang, kender du én, du vil se i flyverprofilenn? Vi ses fredag! / Duncan

DEN GODE FORÆLDRESAMTALE

Her følger en kort beskrivelse af lærernes P-dag d. 7. oktober.

Samtaler mellem mennesker rummer ofte, trods mange klichéer og standardbemærkninger, en høj grad af improvisation. Vi er i stand til at improvisere frit, fordi vi har øvet os siden vi var små. Men ikke alle samtaler er frie improvisationer og mange improvisationer bliver bedre og mere "musikalske", hvis de er forberedte i en eller anden grad.

Fredag d.7. oktober var skolens lærere og SFO-medarbejdere samlet i musiksalen for at fordybe os i "den gode forældresamtale". Vi havde inviteret konsulent Lotte Juul Lauesen til at komme med ny inspiration til dette arbejdsområde, og hun guidede os gennem mange spændende, sjove og tankevækkende øvelser. Jeg husker især en rollespilsøvelse, hvor jeg spillede rollen som en forælder, der var bekymret for datterens trivsel, men ikke fik lov at sige ret meget om mine bekymringer, fordi læreren, min modpart i øvelsen, med stor inderlighed og engagement forklarede, at min datters mistrivsel var en helt naturlig og forventelig del af hendes udvikling, et sundhedstegn, der skyldtes 9-års krisen, også kaldet 1. Rubicon eller udbrivelsen af paradiset.

Tingene blev sat på spidsen i rollespilsøvelserne og det gav anledning til mange gode grin og efterfølgende refleksioner. Udover rollespilsøvelserne bød dagen på gruppearbejde, eurytmi, lytteøvelser og foredrag. Det var en dag, hvor vi som kolleger fik tid til fælles fordybelse og mulighed for at lære af hinanden. Tak, kære forældre, for at I tog jer af børnene på denne dag, så det kunne lade sig gøre.

På vegne af kollegiet

Martin Reiter Edelberg

Billedet er af en Lotte Juuls slides



Hermed et par billeder fra Babuska i efterårsferien, hvor Siri og Svend har nydt en efterårssolskinsdag fra hver sit lille legehuse.

/Bente Foged Madsen



JUPITER OG BIEN

... en af Æsops Fabler

I gamle Dage, da Verden var ny, fløj en Bi, som havde fyldt sine Celler med rigelig Høst, op til Himlen, for at ofre en Gave af Honning.

Jupiter blev saa glad over Gaven, at han lovede at skjænke den, hvad som helst den vilde bede om. Den fremførte derfor sin Bøn og sagde:

»O hæderkronede Jupiter, min, den ringe Bis, Skaber og Herre, giv din Tjenerinde en Braad, saa at jeg paa Øjeblikket kan dræbe enhver, som nærmer sig min Kube for at tage Honningen.«

Af Kjærlighed til Mennesket blev Jupiter fortørnet over Biens Forlangende, og svarede den med disse Ord:

»Din Bøn skal ikke blive bevilget i den Betydning, som Du ønsker; dog den Braad, som Du beder om, den skal Du faa. Men naar Nogen kommer og vil tage din Honning, og Du angriber ham, skal Saaret ikke blive fordærveligt for ham, men for Dig; thi dit Liv skal a bort med din Braad.

(Den, som ønsker Ondt for sin Nabo, nedbeder Forbandelse over sig selv)

/ tak til gratissskole.dk

Illustration, woodcut by Julia Rix



Send eller ring med indlæg, ris, ros og kommentar til din ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05



MØD OS TIL FEST PÅ RÅDHUSET

D. 28. okt. kl. 14-16 Steinerskolen bidrager med trompetfanfare, udstilling, aktiviteter og orkester til den officielle indvielse - kom og mød os der.

MØD OS TIL ÅBEN SKOLE

D. 3. nov. mellem kl. kl 10 - 13.15 er der løbende rundvisninger og mulighed for at følge undervisningen i klasserne. Mødested i foyeren.

Kl 16.00 - 17.00 er der foredrag i musiklokalet 'En introduktion til steinerpædagogikken'

Vi er en lille friskole, der underviser med udgangspunkt i en gennemprøvet pædagogik med særligt fokus på barnets udviklingstrin.

Alle er velkomne til ovenstående arrangementer. Du er også altid velkommen til at kontakte skoleleder Iben Munk for en dialog på

tlf.: 60 19 21 35 eller skriv til kontor@rss8660.dk



RUDOLF STEINER-SKOLEN I SKANDERBORG

GRØNNEDALSVEJ 16 8660 SKANDERBORG TLF 86 51 19 81
SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.RSS8660.DK



Det er hårdt arbejde at gøre rådhusets p-plads klar.
Dette er ikke et oktober billede kan du nok se!
/ Duncan

UGES GÅDE: HVAD LAVER PETERS FAR?

Læreren spørger lille Peter, hvad han vil være, når han bliver stor?

Peter: Jeg vil følge i min fars fodspor. Jeg vil være politimand!

Læreren: Men din far er da ikke politimand?

Peter: Nej...

Hvad tror du, Peters far laver?

/Stig

KALENDER

Fredag d.28/10 kl. 14-16 deltager vi i indvielsen af byens nye rådhus - der er mødepligt. Der bliver spillet fanfare. MH's orkester spiller også et stykke. Arrangementet er åbent for alle borgere, så alle forældre skal endelig kigge forbi. Vi er hyret til at skabe noget liv / vise os frem som naboer i et af husets møderum, så vi er rigtig med til festen :)

/ Martin Haugaard (redigeret)

Vi mangler en kalenderansvarlig!

I GÅDEN FRA SIDSTE GANG

skulle du finde ud af hvad der skete med den sidste krone. Fandt du svaret? Du kan tjek nenedunder.

Løsning: Det er virkelig en drillegåde. Regnestykket er stillet forkert op! De tre børn har betalt 3 x 9 kr = 27 kr
De burde kun have betalt 25 kr
De sidste to kroner er i den lille drengs lomme. 27 - 2 = 25.
Nu stemmer det!