



VELKOMMEN

I dette nummer kan du læse en smukke gåde fra bogen Momo. Historien er en af Anne Katrine's favouritter. Der er billeder af efterårsstemning i Babuska, men ingen profil denne gang, kender du én, du vil se i flyveren?

Vi er ved at planlægge et redaktionsmøde, så kom gerne med ris, ros, kommentarer og tegn på livet / Duncan

MOMO'S GÅDE

Tre brødre bor i et hus
de ser minsandten forskellige ud
men prøver du at kende forskel på dem,
ligner den ene de to andre.

Den første er der ikke, han kommer først senere.
Den anden er der ikke, han er allerede gået.
Kun den tredje er der. Den mindste af de tre,
for uden ham fandtes de to andre ikke.

Og alligevel findes den tredje, som det handler om,
kun fordi den første forvandler sig til den anden.
For vil du betragte ham nærmere, så ser du altid
blot igen én af de andre brødre!

Sig mig nu: Er de tre måske én og den samme?
Eller er der kun to? Eller er der – slet ingen?
Og kan du mit barn nævne mig deres navne,
så vil du afsløre tre mægtige herskere.
De regerer i fællesskab et mægtigt rige –
og er det også selv! Det har de tilfælles.

Michael Ende
„MOMO“

Svaret

„Den første er der ikke, han kommer først senere“
Det er fremtiden

„Den anden er der ikke, han er allerede gået“
Det er fortiden

„Kun den tredje er der. Den mindste af de tre,
for uden ham fandtes de to andre ikke“
Det er nutiden! Dette øjeblik! Fortiden er jo de øjeblikke,
der er forbi og fremtiden er dem, der kommer! Altså ville
ingen af dem findes, hvis nutiden ikke fandtes.

„Og alligevel findes den tredje, som det handler om, kun
fordi den første forvandler sig til den anden...“
Det betyder altså, at nutiden kun findes, fordi fremtiden
forvandler sig til fortiden!

„De regerer i fællesskab et mægtigt rige –
og er det også selv! Det har de tilfælles“
Tiden

„Og sig mig så yderligere, hvad det er for et hus, de tre
brødre bor i!“
Det er verden



Til venstre, Momo af David Ava

Nedenunder, morgenhygge med kastanjbilleder af kastanjer, som børnene selv har fundet i skoven - Elias, Pelle og Elias, af Bente Foged Madsen



EURYTMIKURSUS

Mandage kl. 16 – 17. (OBS! Tidspunkt er ændret). I alt 6 gange. Vi begynder den 24. oktober 2016

Underviser: Annette Fredslund

Vi vil i denne periode arbejde videre med øvelser som styrker livskrafterne. Desuden vil vi fordybe os i grundlæggende øvelser, som bevarer og styrker smidighed i krop og sjæl.

Alle er velkomne!

Sted: Audonicon,
Grønnedalsvej 14, Skanderborg

Tilmelding: Audonicons kontor, tlf.:
8652 4755 eller
kontor@audonicon.dk

Pris: 300 kr. Indsættes på
Audonicons konto: 8401 – 4200061
mrk. "Eurytmi"

/ Annette Fredslund

UGES GÅDE:

DEN FORSVUNDNE KRONE

Tre børn får en tier hver til at købe en gave for til en fødselsdag.

De ser en fin ting i en butik og spørger havde den koster. 30 kr, siger damen i butikken.

Børnene beslutter sig til at købe gaven i fællesskab. De giver hver en tier til damen, får gaven og går.

Butiksdamen opdager nu, at hun har sagt forkert. Gaven koster kun 25 kr!

Hun sender sin lille søn afsted med fem énkroner. Han indhenter de tre børn. Drengen har hørt, at de tre børn har betalt lige meget hver. Da han ikke kan finde ud af at dele fem énkroner mellem tre børn, giver han dem én krone hver og beholder af ren forvirring de sidste to kroner i lommen!

Nu har hvert af de tre børn altså betalt ni kroner. Ni gange tre er 27.

Butiksdamens søn har 2 kroner i lommen. $27 + 2 = 29$.
Vi begyndte med 30 kr.
Hvor er den sidste krone henne????

/Stig

DEN LIVSNØDVENDIGE FORBINDELSE

– et kursus om relationer med Grete Lyngdorf

Tid: 8 mandags aftener fra kl. 19 – 21. Første gang mandag den 24. oktober – sidste gang mandag den 12. december 2016

Sted: Rudolf Steinerskolen i
Skanderborg, Musiklokalet,

Pris: kr. 450,-
studerende/arbejdsløse kr. 250,-

Kurset er et DVD-kursus skabt af den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld. DVD-delen er på engelsk, men undervisning og samtaler foregår naturligvis på dansk. Kurset er skabt til at give forældre og bedsteforældre, pædagoger og lærere m.fl. del i den nyeste viden på områder som: tilknytning, relationer, tårenes betydning, græsesætning, sårbarhed, sensitivitet, modvilje, afainstinkter mm.

Kurset kan hjælpe dig til en dybere forståelse af barnets udviklingstrin. Det kan vise dig, hvor du skal have dit fokus, og helt sikkert give dig større glæde i samværet med dit barn, og større overskud til din "opdrager – (op) – gave".

<http://neufeldkurser.dk>

/Grette Lyngdorf



KALENDER

Vi mangler en kalenderansvarlig!

Send eller ring med indlæg, ris, ros og kommentar til din ansvars-havende redaktør Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

SNERYDDER SØGES...

... til rydning af gangarealet ved Babuska i vinterperioden. Det drejer sig om indgangsvejene til huset, dvs. ind til vuggestuen, hovedindgangen ud mod parkeringspladsen samt til Æbleblomsten og Kornblomsten. Snerydningen skal være afsluttet kl. 6:30 ved stuerens åbningstid, så der sikres snefri adgang fra morgenstunden. Er du interesseret, eller kender du nogen, som er, bedes du henvende dig til Børnehusets leder Vibeke Freising på telefon 86 51 19 83 eller e-mail: vf@babuska.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

/Anne Katrine

EFTERÅR

Her er lidt af stemningen fra børnenes 'friday' i fredags. Til efteråret kan der nogel gang være tør gras nok at laver en bløde seng. 5. klasse har malet deres (4. kl.) smukke byggeprojekt! Godt gjort.

Det var alt for denne gang. God ferie alle sammen

/Duncan



I GÅDEN FRA SIDSTE UGE

skulle du læs dig til hvem af de tre Skanderborg børn har været i de fleste lande - og hvor mange lande det er. Svaret er nedenunder.

Løsning: Lise har "vundet" - hun har været i 3 verdensdele: Nordamerika (New York), Sydamerika (Brasilien) og Europa (Skanderborg)! Den tyrkiske by Istanbul ligger ikke i Asien, men i Europa.